

Referat

Sommerudflugten til Salling 12. juni 2014

Jenle, Grinderslev Klosterkirke, Spøttrup Borg

21 deltagere

Besøg på Jenle – Nanna og Jeppe Aakjærs Kunstnerhjem

Allerede på vejen til Jenle fik vi – på tætteste hold – et indblik i Jenles historie, nemlig ved, at vores medlem af pensionistudvalg Lene Laubjerg på spændende vis kunne berette om oplevelser fra Jenle fra hendes barndomstid. Hendes forældre boede nemlig i nærheden – og de havde deres gang i huset.

Men undervejs – lige før Skive – fortalte vores chauffør Erik Hansen – om historien bag de 11 flotte rundkørsler, der var ved indfaldsvejene til Skive. Så vi havde lige et ophold på en rastepads. Her var opsat en tavle, hvor vi kunne læse navne og historier om de 11 skulpturer af Jacob Jensen, der var opsat i disse rundkørsler

På den anden side af Skive kørte vi forbi på gården Hagenshøj og Stald Kima - Taroks hjemsted. Vi kunne bl.a. se gravhøjen, hvor Tarok er begravet –sammen med ejeren Karl Laursen og hustru. Her kunne Lene Laubjerg også berette lidt om hendes tid som tjener i restauranten på Travbanen!

På Jenle var der - inden rundvisningen – tid til en tur forbi Jeppe Aakjærs grav – og ned til fjorden. Vejret var fantastisk – så det kunne ikke være bedre kulisser. Herefter fik vi en fantastisk indsigt i Jeppe Aakjærs liv ved at komme rundt i alle rummene på stedet.

Frokosten i form af dejlig smørrebrød blev herefter indtaget – og der var lidt tid til at komme omkring på egen hånd, inden turen skulle gå videre.

Grinderslev Klosterkirke

Her blev vi budt velkommen af ringer og graver Peder Pedersen og fik herefter en spændende fortælling om klosterkirkens historie. Og hvis ikke vi havde sat tidsbegrænsning på 1 time, kunne han fortælle i timevis. 😊

Så gik turen videre til Spøttrup Borg.

Spøttrup Borg

Her mødte vi vores guide og vi blev enige om at starte her med at få fortællingen om det nye "Æblekassehus" et nybyggeri, som vi fik historien på. Og om nogle sjove citater på toiletterne fra gammel tid.

Herefter var der gjort klar til at vi skulle indtage kaffen i Traktørstedet.

Guiden tog os herefter med videre hen til Borgen. Forinden stoppede vi op og fik historien om det nyindrettede område med plads til afvikling af EM i Ridderdyst, som finder sted hvert 4. år. Herefter fik vi en rundvisning og spændende fortællinger i og om de forskellige rum på Borge og om de arrangementer, der bliver afholdt der. I et af rummene var der bl.a. dækket op til en middelaldermiddag, som Skive Kommune havde arrangeret til om aftenen.

Så var næste mål Hjarbæk Kro!

Her fik vi et fantastisk "Stjernesud", hvorefter vi mætte og veltilpasse kunne køre hjemad efter en oplevelsesrig dag!

På hjemturen blev der delt kalendere ud til medlemmerne og Birthe fortalte om kommende arrangementer

Gåtur på Pramdragerstien den 2. oktober 2014, Nytårskoncerten, den 8. januar 2015 og tilbagevendende årsmøder på kredskontoret med mulighed for udskiftning i udvalget.

Birthe fortalte også om mødet i Ålborg og om den nye kampagne "DLF's omdømme" og takkede herefter deltagerne for en god dag!

Vi var tilbage ved 20 tiden 😊

Birthe og Ingeborg